

**פרוטוקול ועדת שמות**  
**מיום א', י"ז באדר ב' תשע"ט (24/3/19)**

3/14

**השתתפו:** ארו חסון - יו"ר הועדה  
מוריה זגורי - חברת ועדה  
שולמית סהלו - חברת ועדה (טלפונית)

הנצחת זכרם של רבני העיר הראשונים:

- א. רב העיר הספרדי, הרב מרדכי אלמליח זיע"א.  
ב. רב העיר האשכנזי, הרב שלום דרמר זיע"א.

**1. הנצחת זכרם של רבני העיר הראשונים**

ועדת השמות דנה בהנצחת זכרם של רבני העיר הראשונים, והחליטה להמליץ לקרוא על שמם, את הרחובות שבהם התגוררו ופעלו עד לפטירתם.

**א. רב העיר הספרדי, הרב מרדכי אלמליח זיע"א**

ועדת השמות דנה בהנצחת זכרו של הרב העיר הספרדי, הרב מרדכי אלמליח זצוק"ל והחליטה להמליץ לקרוא על שמו רחוב, הסמוך למקום מגוריו ומקום תפילתו.

**קטע משד' העצמאות מכיכר ויצ"ו בשד' העצמאות/הרימון ועד לכיכר העצמאות/צה"ל כיום, ישונה ויקרא שד' הרב מרדכי אלמליח.**

ר' מרדכי אלמליח בנם של חנינא ור' שלמה אלמליח, נולד במרקש שבמרוקו בשנת תרע"ב. למד תורה בישיבתו של ר' אברהם אזולאי ועבר לישיבה גבוהה במרקש שם למד דיינות ונתמנה לרב בעיר קזבלנקה בגיל 18 שנים.

כעבור שנתיים נתמנה לדיין בבית דין הרבני בקזבלנקה שבראשו עמד הראב"ד ר' שלמה זגורי ואחרי התקרבות והתיידדות, נשא את בתו של ר' שלמה זגורי הרבנית ריקה אלמליח.

בשנת 1953 הגיעה משלחת מארץ ישראל למרוקו ופנו אליו ובקשו שיבוא לכהן כרב עיר בארץ ישראל. אשתו עלתה לארץ והכירה את הסביבה וחזרה למרוקו ואחר זמן החלטנו לעלות סופית לארץ.

בשנת 1955 עלה לארץ ונתמנה לרב עיר בקרית שמונה ולאחר מכן בעיר קרית גת, הואיל ומשפחות רבות ממרוקו שהכירו את ר' מרדכי ביקשו ממנו שיבוא אליהם לקרית גת לכהן כרב העיר.

בשנת 1956 כיהן כרב עיר, דיין, שוחט ומוהל, תפקידים שביצע בשמחה ואתבה ללא כל תמורה. לימד תורה ברבים, והיה לשמירת השבת והכשרות. כתבים רבים היו לו, אך לא יצאו לאור עקב הריסת השכונה שבה היו טמונים כל כתביו, שכתב על התורה, התלמוד, וכן רעיונות ומוסר בעבודת ה'.

בשנת 1967 הקים את בית הכנסת "אם הבנים" על שם ששת תושבי קרית גת שנפלו במלחמת ששת הימים, ובו רמוז גם שמו - "אם" - ר"ת אלמליח מרדכי.

**נפטר ביום חורבן בית המקדש - יום ט' באב תשל"ט (4.7.1979)**

ב. רב העיר האשכנזי, הרב שלום דרמר זיע"א  
ועדת השמות דנה בהנצחת זכרו של רב העיר האשכנזי, הרב שלום דרמר זצוק"ל  
והחליטה להמליץ לקרוא על שמו רחוב, הסמוך למקום מגוריו ומקום תפילתו.

הדרך שמחברת בין רח' אליהו הנביא מס' 6 (כולל) לבין רח' יחזקאל מס' 4  
(כולל) כיום, תיקרא רח' הרב שלום דרמר.

הרב שלום דרמר נולד ברומניה בכ"ז בכסלו התרע"ז (דצמבר 1916) לאחר  
פטירת הרב חיים מרדכי רולר מונה תחתיו כרב של טרגו ניאמץ ברומניה, שם  
ניהל מאבק על קיום התלמוד תורה בעת שנעשה ניסיון לסגור את תלמודי  
התורה בכל המדינה.

בשנת תשי"ט עלה לישראל והתמנה לרב האשכנזי של קריית גת, שחלק  
מתושביה האשכנזים עלו מרומניה, תפקיד שמילא במשך כ-38 שנים עד  
לפטירתו.

מתוך כתביו יצא לאור הספר קובץ "שלום רב" שבו לקט של חידושי תורה  
וביאורי הלכה, מכתבים ומאמרים. בסוף הספר נדפסו מאמרים עליו  
ודברי הספד שנאמרו בהלוויתו.

היה חסיד ויז'ניץ והאמרי חיים, וקרא את שם בית הכנסת שלו על שם של  
אדמו"רי החסידות.

נפטר ביום א' באייר תשנ"ז (8.5.1997)

ארז (אמיל) חסון

סגן ראש עיריית קרית גת



ארז חסון

יו"ר הוועדה



